

Zandvoort juni 1968

Enkele gegevens hoe Zandvoort era uitzag aan gaande de bebouwing rond de eeuwwisseling.

Beginnende bij de Hoogeweg.

Het tegenwoordige Politie Bureau was onze school waar wij hebben leren lezen, schrijven, en wat er verder bij te pas kwam, behalve gymnastiek, want daar wisten we toen nog niet van.

De school stond daar vrij eenzaam, het terrein ten westen van de school, was onze speelplaats.

Toen stond er nog geen enkele woning, Nu is dat terrein volgebouwd, met winkels en pensions. Dit ter zijde: er was toen nog geen leerplichtwet, en als jongen mocht men in het voor en najaar vier weken verlof hebben, om mede te werken op het aardappelland. En als het mooi weer was, gingen wij ook wel met een stel jongens de duinen in. De Hoogeweg was een smal straatje, welke aan de zuidzijde bebouwd was met merendeels kleine huizen, zo als er nu nog enkele staan.

O.A., waar W. Dorsman nu woont.

Aan de Noordzijde stond één huis, waar de bekende Koster Jan Snijer woonde. Deze Jan Snijer was een manwijf van alles. Eerst op zee gewaren, later Koster, doodgraver, omroeper, nachtwacht enz.

Dit huis nadat het verbouwd is, woont de familie van ^{De} Traarssen.

Vanaf de Hoogeweg tot aan de Gr. Kruicht was het allemaal weiland, waar de paarden van J. Koning graasden. Dat weiland begon aan de Oostzijde van de Herv. Kerk, tot waar nu de

Wetsspaarbank is. Het zal ongeveer in het jaar 1908 zijn geweest, dat de Gemeente een weg door dat weiland heeft laten maken. Die weg is door mijn vader gemaakt voor de somma van f 1160 —

Dat weiland waar die weg moest komen, moest gevuld worden met zand. Dat zand dat daarvoor nodig was, is weggehaald, van de duin waar nu de Wilhelmina school is. Het werd met ijzeren kiepkarren die op rails liepen vervoerd.

Als we recht doorgaan komen we op de Haarlemmerstraat. Dat was toendertijd nog aardig bebord aan de zuidkant.

Aan de Haarlemmerstraat stonden niet veel huizen. Namelijk drie stuks: en wel dat grote vier kante huis waar Burgemeester Boerlage woonde,

Even ver^{der} het huis waar een familie van Charles woonden, en dat huis met dat torentje,

Aan de zuidzijde stonden enkele arbeiders woning. B.v. een van van der Bijje Koster der R.K. kerk, ter Wolbeek, de Wit, waar nu R. Terol woont, en de Tolgaarder Toornbergen, welke woning is afgebroken. Even door te Tol heen stonde de z.g. drie nieuwe huisjes, welk allen bewoond werden door aardappeltelers. Zoals de familie Kol - Gysreeland. en 2. Verder op de Haarlemmerstraat een jacht opriener, huis en enkele huizen, die allen bewoond werden door mensen, die in het duin aardappelen en wat dies meer zij teelden, en hiermede hun brood verdienden.

Gaan we terug naar de Gr. Kerk, daar staat de R.K. Kerk, Aan beide kanten van de Gr. Kerk weiland

Dat weet ons dergel. heel goed, want daar waren twee vloten een breedte in een smalle straat, een waar de kranestraat was, daar was ik als jongen in gekneld, en dat vergeet men niet zo spoedig.

De kleine Knaakt was een stukje weiland wat door twee straatsje omgeven was, ook men op het Raadhuisplein stond,raag men het Cafe van de Weduwe St. Kaper. Die Hl. Kirsch was eigendom van de Vaders van de Heilige Koning, die die grote huizen heeft laten bouwen. Ook het V.V. gebouwtje staat op die grond ^{waarskijnt} van de Heilkerstraat stonden de volgende woningen. Het huis waar nu speelster de Kaper woonst.

Dit huis is eerst bebouwd door het hofstet van de Gummertiek school, den Heer Achtmacher, dan de overhand van de Heilkerstraat het gebouw van het Witte Huis, wat nu vervindal is,

In de Heilkerstraat stond een huis, en wel waar de familie Winkten, ^{noemt} ook ik me goed heimen is dat huis gebouwd door een van de eerste bodgesten.

Op het eind van de Heilkerstraat stond de gummertiek school. Die weet ze genoemd omdat er een gummertiek lokaal was.

Vaardrop in de Heilkerstraat stond het huis van J. v. d. Berg, die een ijderij had, en enkel in de Romeinse vanden ook een groenken ~~afgaven~~ ^{afgaven}. Waast v.d. Berg in de vullensstraat stonden vier arbeiderswoningen.

Sten de overhand van v. d. Berg was dat winkelje wat er nu is, stond een woonhuis plus wagenshuur. Dit is afgebroken voor verbouwing van de Heilkerstraat.

De

De Kanaalweg was niet verder bebouwd dan N^o 24. Aan de Halverstraat stond vervolgens het Cafe van Rifferts, daarnaast stonden drie heel kleine arbeiders woningen. Dan krijgen we de Koningstraat waar nog geen enkele woning stond, waar nu de woningen van voormalige W. G. H. B. staan, was ons voetbalveld.

Verder de Halverstraat was een huis, dat door een brandstoffenhandelaar bewoond. Die brandstoffen bestonden toonderstraat meestal uit smidskool, lange en korte of zware turf (14 stuks voor een dubbeltje)

Daar waar nu het kaaswinkelje is, stond ook nog een huis, dat werd bewoond door Praeijer B. g. de Kokkert.

Dat huis is ook afgebroken ter verbreding van de Halverstraat. De Halverstraat was daar niet breder dan hoogstens 4 meter.

De Diaconiehuiskerk straat was bebouwd tot aan N^o 20. Aan de Noordkant daarvan lag aardappelland en Twaalf huisjes, welke door de Kerk gebouwd werden, en de naam kreeg van: de twaalf apostelen.

We gaan nog even verder de Halverstraat op en vinden daar nog een woning. N. H. die waar nu een antiek zaak in is, verder is alles diuin en aardappelland.

Aan de verlengde Halverstraat was vroeger een stopplaats van de spoor. Daar stond waar nu dat kampeertereen is een grooten Villa, die als ik me niet vergis is gebouwd geworden, door een zekeren Stijnkeer Westerhousen van Heeren.

Aan de Westkant van de Halverstraat lag het weiland met op de achtergrond de boerderij van Kelleke Koning welke later door den heer W. v. Baarse is betrokken geworden.

Van het Raadhuis was nog niets te bekennen.

De volgende woningen stonden toen aan de westzijde

N^o Als ik me goed herinner was dit ook een huis dat door een badgast was gebouwd, als de naam goed is, heette die Heer Basteaanse. Vervolgens stonden er de volgende huizen. N^o 15-17-19-23-25-27-31-39-41-43-45.

Dat blokhuisen wat verder ligt was nog niets van gebouwd. Het was gewoon een stuk duin tot aan de achterweg toe.

Kortverlarenstraat was ook een smal straatje. Die was bijna onbebouwd. De volgende perseeën stonden er 14 A. Klein Kijkduin, de vacantie kolonie, de Villa daar tegenover, vervolgens nog twee Villa's op de hoogte in de bocht, waarvan er een door den heer H. Gerke wordt bewoond.

Verder was alles aan weerskanten duin. In mijn jongensjaren werden er nog heel veel aardappelen gekeld, ook aan weersijden van de Kortverlaren straat lag veel teelland. Voor dat land was heel veel mest nodig.

Die mest werd in schuiten aangevoerd door de leidswaart, waar nu het spoorstation van Beemstede is. Vervolgens werd die mest met boerenwagens waar twee paarden voor gespannen waren, naar Landvoort gereden, waar die mest aan beide kanten van de ^{Kortverlaren} straat werd gedeponerd. Een zo'n wagen kostte van vervoer f 2.50. Vervolgens werd die mest met schelpen karren, naar de verschillende teelgronden gebracht. Nu keeren we even terug naar de Koninginneweg. Waar nu de R.K. Kerk staat, was eertijds een hoek aardappelland groot 60 A.R., van den heer W. Witkop. De weg helve was een gewoon dunnweg

met een klein stukje verharde weg tot aan de vorige algemeene begraafplaats, Verthwas allerduin tot aan de Kosterlorenstraat, Aan de Bostrijde lag nog heel wat teelland. Er was zelfs nog een stuk bij groot 250 x 2. Deze hoek was van een ongebruide boeren dochter, (Waar ik meen was zij organiste in de R. K. kerk) Dat teelland werd altijd door ons bewerkt. 30 April 1909 waren wij op die hoek teelland aan het werk, aan het spitten. Grootvader flakke was daar ook bij, Nederland leefde in spanning of er een Prinsje of een Prinverje geboren zou worden.

Als het ongeveer 11. uur in de morgen is, hoorden wij de klokken luiden.. Grootvader gaf een schreeuw, en riep: jongens daar zal je het ged... hebben.

Gelukkig was er een Prinser geboren!

Op dat terrein wat nu volgebouwd met villa's, wil ik van een stuk teelland nog iets mededelen! De Vader van oud Wethouder Blagveld had daar ook een hoek, welke ook door ons bewerkt werd. Die hoek teelland had een naam, en heette: de bouwbaan. Als ik aan mijn vader vraag, waarom dit land bouwbaan heet, seide hij: vroeger was hier op dit terrein een bouwbaan. Nog een bijzonderheid over dit terrein.

Zo als velen zullen weten, werden vroeger de bomschuiten, op planken en op die planken rollen en zo werd de schuit naar zee getrokken. Als die houten rollen de gehele zomer geen dienst meer behoeven te doen, werden die rollen van het strand gehaald, en in de z.g. tiemen kuil geworpen. Die tiemen kuil was een dal waar altijd water instond. Dan scheurden de rollen niet. En waar die tiemen lag? Die lag ongeveer waar nu de ingang van de Wilhelmina weg is.

De Heerstraat was een smalle straat, waar geen enkel huis stond, wel aan weersijden dieptien, wat nu nog wel te zien is. Er was wel een brug in de Heerstraat.

Die brug was er voor de quederenbrein gemaakt, voor of door de spoorwigen. Waar nu de Brugstraat is en de omgeving daar was de opslagplaats voor de schelpen die door de schelpenbaggers van strand werden gehaald.

Die schelpen werden per wagonlading naar de kalkovens vervoerd. Vroeger moesten het hele schelpen zijn, nu wordt er e.g. grit opgehaald van strand.

Onze buurman G. v. d. Boje (Gevrit v. Meek) bracht in het voor ~~het~~^{jaar} ~~het~~ gerondeerde hele schelpen naar de verschillende buitenplaatsen in de ombrek.

Bok heeft Bank Schelvis nog wel eens 50 ton schelpen geleverd voor een van de eerste straatbanen van schiphof, om enige verlichting te geven door de fosfor welke van de schelpen afstraald.

De Heerstraat was een smalle straat, waar geen enkel huis stond, wel aan weersijden dieptien wat nu nog goed te zien is. In 1902 + 1903 zijn daar de eerste Villa's gebouwd, welke aan de Noordkant staan.

Naar ik meen 14 stuks. Een bijzonderheid over de toestand onder de bevolking wil ik niet achterhouden.

Het was een moeilijken tijd. In 1903 de spoorweg staking. Dat was tot Landvoort ook doorgedrongen, met als gevolg dat aan bouwingenaemde huizen blok ook werd gestaakt. Als een van de opperleiden thuiskomt om te eten vindt hij op zijn bord een klinkersteen en een mes!

Wat de Noordboulevard aangaat stonden er niet meer dan tien Villa's. Het Grandhotel en andere hotels aan de Boulevard hebben wij zien bouwen en afbreken.

Terug naar De. Betgerstraat, daar stond de Passage Hotel Peters met verschillende kamers voor badgasten, waar 's winters luiken voor de ramen werden gedaan.

Jan Cabien had in dat zelfde blokhuizen een cafe.

Daarnaast stond een heren huis liet welk bewoond werd door Baron Dékerie. Daartegenover Hotel L'Océan. In het midden van die straat enkele Villa's, en daar tegen over hotel Garnie, wat nu kinderkuis is. Verder op aan de Borchland stond de remise van de paardetram. Bij van station naar hotel Brange reed, enkele villa's met het hotel Driehuisen, en hotel Beauvite van D. Driehuisen. Daarnaast het gebouw van het Grote badhuis, waar binnen baden genomen werden. Aan de zee kant stond Hotel Brange met daarnaast de vuurtoren, waar wij als jongens dikwijls een kijkje gingen nemen. Onlangs hoorde ik van Engel Toesmar wiens Vader ook een schuit rijk was, dat die vuurtoren op kosten van de rederijen gebouwd is. Naast de vuurtoren stond een huisje waar de Vader van het overleden raadslid Weber woonde. Beneden die duin, waar nu de Rotonde gebouwd wordt, stond de timmerrehuur van Duivenbode waar schuiten werden gebouwd. Als jongen heb ik nog mede geholpen, om materiaal van uit de schuur naar de schuit te brengen, die al op het strand lag, om uit te varen. Ook was daar de schuur waar de reddingsboot een plaatsje had, dicht bij zee. Badhuis plein aan de Westzijde daarvan het Grote badhuis, wat in onze tijd tweemaal is verbouwd geworden. De huidige Boulevard was ook nog den beriet met huizen en hotels. Een woning die bewoond werd door Dr. Freckman. deze was Gemeente ontvanger, oprichter P.W. en nog tal van andere klusjes.

Daarnaast het hotel voor on en minvermogenen die hier is romers woonden. Deze werden iederen morgen door de oude Mr. Gerke berocht. Pro dee, voor dat hij spreekuur had. Voorwaar een edel gebaar, waarvoor hulde.

Hotel Marine dat behuud werd, door Heer Klein. Even verderop, daar waar nu de Hugo de Grootstraat is stonde twee villa's, welke als ik het goed heb, van de familie Hoedemaker waren. particulier. Dat was zo ongeveer de toestand van de Zuid Boulevard.

Ten zuiden van de Hoogweg stonden een paar villa's op de plaats waarmee het parker terrein ligt voor de waterkeren.

Ook was daar een stalhouderij van den Heer Vossen. Die huizenrij tegenover Bakker Balk stonden er ook.

Verder de Zuid in stonden er enkele woonhuizen.

B.v.a., waar de familie van der Stijpe woonden en enkele anderen wat aan de woningen wel te zien is.

Ten Oosten van deze woningen was alles duinterrein. Waar den Heer F. v. d. Stijpe en anderen wonen was een voetbalveld aangelegd. Aan de Paradijsweg stond het huis met schuren van Tennis Heer {b.g. de Forder}. De schuren van J. H. Hollenburg, waar de badkoeken en strand stoelen opgeborgen waren. Verder die vier arbeiderswoningen.

Van de Zuiderstraat was en omgeving was nog niet bekend. De Paradijsweg ^{kleint} vermoedelyk haar naam aan de facht opziener J. v. d. Welk, die in het z.g. Paradijsvlak woonde. Zijn vrouw tante Griet kwam iederen dag naar Dorp om boodschappen voor levensonderhoud.

Het was nog ruim een halfuur lopen duinop duin af.

Wie willen nog even naar de Landvoortre leen, daar waar nu de bushalte is voor de Bramenlaan stond een kleintuigje, waar de mensen die lopend op pier gery maar

F. Een klein voor ik West geleiden overleden.

Haarlem of Heemste gingen een verfrissing kopen. Toen destijds gingen niet alleen visverkopers naar Haarlem of Heemste, maar ook veel mensen met een handkar met duinaardappelen. Tegenover het waterleiding gebouwt in Bentveld, stonden twee arbeiders woningen

Loos in vijftig meter vanaf de weg. Als wij als jongens naar de Ruidervaart waren geweest, met een karretje mochten wij daar altijd drinken uit de pomp die buiten stond. Die woningen stonden midden in bouw en roeland. Ook zullen de oudere voetballers nog wel weten, dat daar een voetbalveld van L.V.V. is geweest.

Als we de Zuid ingaan, vinden we daar de buiten plaats Groot Bentveld. Loos in twintig jaar terug stonden daar nog 14 grote boerkassen, waar hoofdzakelijk anjers gekweekt werden. We kunnen voor zeker aan nemen dat daar voorheen ook fruit is gekeld, want mijn overgroot vader heeft daar zeker gewerkt, want hij moest soms met twee manden welke aan een juk hingen fruit naar het Grootbadhuis brengen.

Landvoort was buiten de boerderij van N. Koning nog twee boerderijen rijk: De ene lag een half uur lopen vanaf de ingang van de waterleiding duinen.

De andere kon men vinden: de Vogelengangse weg af tot aan de Bekerslaan. Tegenover de Bekerslaan gaan we het Westen in, langs buiten ^{land} goed Vogelengang.

Daar ten noorden van, een half uur lopen, daar lag de boerderij in de duinen. Door het water onttrekken aan de duinen, oversten dere mensen hun bedrijf verlaten en een andere boerderij zien te vinden.

Ombrent de eeuwwisseling waren er nog drie vis dragers in Landvoort. Een Jan Kraaijenmoord is maar

Usmiden verbroken om daar zijn bedrijf voort te zetten
wat hem wonderwel is gelukt. De twee die toen nog over
waren moesten wegens de onaangename lucht buiten het
dorp geplaatst worden. De eene, Kolenaar de Vader van
T. Kolenaar ex raadslid en Wethaender van de Gemeente Rand
voort, werd een plaats toegewezen even over de spoorlijn
van de Verlengde Halsterstraat, wat nu de Vondellaan is.

De andere vinderogger Volkert Schaap (Vokkie meer) werd
ook een plaats toegewezen, wat te zeker niet in drie keer
kunt raden. Die plaats en huis was Diaconiehuusstraat
~~20~~ 20. Het huis waar de firma Weber een loodgieters
bedrijf heeft.

De Gemeente Randvoort had toendertijd al een
rioolringstelsel. Natuurlijk moest daar een uitblazing
voor zijn. Die is er ook gekomen, en dat werk heeft
mijn Grootvader, als onderaannemerijtje uitgewoerd.

Waar die uitblazing lag? Het is bijna niet te
geloven. Die uitblazing lag waar nu de verlengde
Koningstraat is.

We hebben geprobeerd te een indruk te geven
hoe Randvoort er omstreeks de eeuwwisseling er uit
zag. Het is maar brodderwerk.

Er zullen zeker wel mensen zijn, die het veel beter
voor elkaar kunnen beken.

Gaarne geef ik het over voor beter.
Toch hoop onderget. dat ik het enig inzicht geeft hoe
Randvoort er toen uitzag.